

Türkiye, son 15 yılda, özelde ise son birkaç yılda üst düzey gelişmeler yaşamaktadır. Ekonomik, teknolojik, sağlık, eğitim alanındaki yatırımlar ve gelişmelerle büyük ve saygın devlet olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Dosta güven, düşmana korku salmaktadır. Ülke olarak değerimiz artmakta, edilgen değil etken ülke olmaktadır. Dünyada, bir yandan iç ve dış kaynaklı hain terörle, hem ülke içinde hem ülke sınırları dışında mücadele ederken, diğer yandan büyük yatırımlar yapabilen ikinci bir ülke yoktur.

Ülkemizin bu baş döndüren gurur verici değişim, dönüşüm ve kalkınma hızının yanında, aynı tempoda sosyal hayatta da devrimler yaşanmaktadır. Güçlenen STK'lar bunun en bariz örneğidir. Gelişim ve dönüşümden etkilenen alanlardan biri hiç kuşkusuz "toplumun dini anlama, yorumlama ve yaşama biçimleri" alanında yaşanmaktadır. Geline süreçte, insanlara özgür iradeleriyle kendi dini eğilimlerini seçme özgürlüğü tanınmış, doğru ile yanlış, hak ile batıl seçme becerisine güvenilmiş, ama son zamanlarda oluşan tabloya bakıldığında din adamlarına duyulan saygı ve güvenden faydalanan bir kısım grup ve yapılar tarafından toplum sömürülmeye çalışılmaktadır.

15 Temmuz'da yaşanan travma, toplumun din merkezli sivil toplum kuruluşlara karşı güvenini sarsmış, dini yapı, grup ve otoritelere karşı ciddi önyargılar oluşmaya başlamıştır.

Bir öz eleştiri yapmanın gerektiğini düşünüyorum. Birazdan sıralayacağım İslam'ı anlama ve yaşama konusundaki bakış açılarımızı sizlerle paylaşmadan önce, kimseyi hedef almadığımı, özel bir şeyi ima etmediğimi özellikle belirtmek isterim.

- Banka promosyonlarını haram diye fakir fukaraya dağıtan Müslümanlar ile fakir fukaradan topladığı paraları bankaya yatırıp faiziyle Allah'ın Dinine hizmet eden Müslümanlara,
- Hacamatı Sünnet diye uygulamaya çalışan Müslümanlar ile hacamat sünnetse "o zaman Anneni öldür, annesizlik te sünnet" diyecek kadar kıyas fukarası Müslümanlara,
- Hz. Âdem'in ilk insan olduğunu inkâr eden Müslümanlar ile insanlığın yaratılışını tartışmaya açan, evrime yakın görüşler serdeden Müslümanlara,
- Devletin imamları deyip arkasında Cuma namazı kılmayan Müslümanlar ile hazırladıkları ortamlarda, kendi tayin ettikleri imamlarla paralel cumalar kılan Müslümanlara, ,
- Şeyhinin kendisini cennete götüreceğine inanan Müslümanlar ile tasavvufa topyekûn cephe alan Müslümanlara,
- Yanmayan kefen satan ve buna inanıp alan Müslümanlar ile her şeyde Allah'ın rızası kazanmayı önceleyen Müslümanlara,
- Her şeyi aklına indiren, akılla izah edemediği şeyleri dışlayan Müslümanlar ile namazını camide kılmayı alışkanlık haline getiren saf Müslümanlara,
- Yunus'u, Mevlana'yı, Edebali'yi tekfir eden Müslümanlar ile hacı bayramı, hacı Bektaş'ı, Anadolu erenlerini, dervişlerini baş tacı eden Müslümanlara,
- Yerde gördüğü Arapça yazıya "hürmet eden" Anadolu'nun saf Müslümanları ile Peygamberi devre dışı bırakan sünnetsiz Müslümanlara,

Artık birilerinin Müslüman toplumun bu ve benzeri konularda aşırı savrulmalara karşı, din adına uydurulmuş efsanelere karşı toplumu uyarma görevi üstlenmesi gerektiğine inanıyorum. İnsanlığın manevi huzur aradığı, dine sığınma ihtiyacı duyduğu bu dönemde, otorite boşluğuna fırsat verilmemesi gerektiğine, birilerinin bu alana sızmaya çalışan profesyonel yapılara karşı uyanık ve uyarıcı olma görevi üstlenmesi gerektiğine inanıyorum.

İşte bu noktada, Diyanet İşleri Başkanlığı büyük bir inisiyatif almakta, ülkenin her yerini karış karış gezmekte, gereken tüm önlem ve uygulamaları hayata geçirmektedir. Aynı şeyi, ilahiyat fakülteleri de yapmak zorundadır.

Bu bağlamda, akli başında, makul ve mantıklı düşünen her Müslümana büyük görevler düşüyor. Beslendiğimiz kaynaklara aşırı güvenme, onlara kutsallık atfetme noktasındaki düşüncelerimizi, İslam'ı anlama ve yaşama noktasındaki bakış açılarımızı güncellemeliyiz diye düşünüyorum. Bazen basit düşünmek, sade yaşamak, detaylarda boğulmaktan daha kolay ve güvenli olabilir.

Hepinizi Allah için seviyor ve sizleri emanetleri asla zayi etmeyen, koruyup kollayan Allaha emanet ediyorum.

VE KEFA BİLLAHİ VEKİLA

Hep mutlu kalın, sağlıklı kalın.

Saygılarımla

Prof. Dr. Remzi Gören

Rektör